

— ONZE VISIE —



piepelkes zijn waardevol en uniek

't piepelke is een warme school. We willen dat de kinderen zich geborgen en goed voelen - als vrolijk dartelende rondvliegertjes - vol vertrouwen klaar om de wijde wereld in te vliegen. We associëren elk van onze kinderen met een 'piepelke', het Bilzers dialect voor vlinder: één van de meest ontzagwekkende, verfijnde kunstwerken uit Gods schepping.

Heb jij net als wij twee van die leuke **voelsprietjes**?
Dan weet je vast wel dat iedereen anders is.
En daar is natuurlijk helemaal niets mis mee!
Ieder kind is uniek en dat is fijn.



piepelkes krijgen een kansrijk aanbod

Onze school zorgt voor een specifiek aanbod op het gebied van talen, getallen, wetenschap, media, beweging, cultuur, natuur en nog zoveel meer. We willen onze kinderen met hoofd, hart en handen laten leren.



Heb jij net als wij twee vrolijke **oogjes**?
Kom met ons mee! Dan gaan we dansen en zingen,
knutselen en toneel spelen en kijken we onze ogen
uit in onze wondere wereld!
(Vergeet je vliegeniersbril niet op te zetten
tegen de vliegen.)

piepelkes ontplooiën

Onze kinderen leren vanuit de eigen leefwereld, van elkaar en vanuit de werkelijkheid. We bieden hen kansen om te groeien naar zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Elk kind krijgt de gelegenheid om zich op een unieke manier te ontplooiën. Daarom vormt differentiatie de rode draad in onze aanpak.



Heb jij net als wij een nieuwsgierig **neusje**?
Kom dan met ons leren over letters en cijfers,
over landen en volken,
over dingen ver weg en dichtbij.

piepelkes krijgen toegewijde aandacht

Elke leerkracht draagt zorg voor elk kind. Met een toegewijd hart bieden we alle kinderen de zorg die ze nodig hebben. Dit doen we in samenwerking met ouders, CLB en andere partners.



Als je dan bij ons naar school komt, neem je natuurlijk je **schooltas** mee.
Daarin is veel ruimte om alles te bewaren wat je iedere dag bij ons leert.
En als het een keertje moeilijk gaat, sta je er niet alleen voor.

piepelkes leven verbonden

Regelmatig kijken we over de omheining heen, de wereld in. Daar ontdekken onze kinderen de omgeving, de natuur, de bibliotheek, het theater, het museum, de anderen en nog zoveel meer.



Heb jij, net als wij, twee van die vrolijke, gekleurde **vleugeltjes**?
Dan gaan we samen op avontuur, want ook buiten de schoolmuren valt er ontzettend veel te leren, ieder op zijn eigen manier!

